

Laat u met God verzoenen Verzoening! (1)

Het boek 'De vliegeraar' van Khaled Hosseini werd een bestseller. Het vertelt het verhaal van twee vrienden. Het gaat over vriendschap en schuld en verlossing. Dat zijn levensthema's. Als in de kerk de woorden 'schuld en verzoening' of 'verzoening door voldoening' op een onbewaakt ogenblik vallen, zou je maar zo kunnen denken: wat klassiek, wat traditioneel, wat gereformeerd, wat somber ook!

Hoe krijg ik een genadig God?

Maar het gaat hier om de kern van het evangelie van Christus en dus over het leven. Nog altijd is de vraag 'Hoe krijg ik een genadig God' (de vraag van de Reformatie) relevant en actueel. Allemaal worstelen we met schuld, verbroken of verkilde relaties, zonden die we hebben gedaan of die ons zijn aangedaan, onbeleden zonden.

Verzoening door voldoening

We gaan proberen in de tijd naar Pasen toe het evangelie van de verzoening weer te laten landen in onze harten. 'Verzoening door voldoening'. Daar gaat het over. Over wat dat is. Over wat Jezus heeft gedaan, over de woede van God, hoe je je schuld bij God kunt brengen, hoe je de weg van de verzoening kunt gaan, hoe je het weer goed kunt maken met de ander omdat Jezus het voor jou weer goed heeft gemaakt met God. Het gaat over vergeving van zonden en over herstel, over het verschil tussen verzoening en vergeving. Over de onmogelijkheid om tot verzoening te komen of de eindeloos lange weg die gegaan moet worden wil het zover komen. Over heel veel dus... en we zullen er ook veel tijd voor nodig hebben. In elk geval gaat het vooral ook over 'Jezus Christus – de gekruisigde' (1 Korintiërs 2:2). Over Hem van wie gezegd wordt: 'hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld' (1 Johannes 2:2).

***Christus is door God
aangewezen om door
zijn dood het middel tot
verzoening te zijn voor wie
geloofd.***

- Romeinen 3:25 -

Leven met Christus in het midden

We gaan het bronwoord 'verzoening' dus proeven (zoals we dat ook gedaan hebben met 'geloven', 'verbondenheid', 'genade ervaren', 'zegen', 'liefde', 'ziel'). We proberen te ontdekken wat het betekent om te leven met Christus in het midden: Christus als de middelaar tussen God en mensen, én Christus die tussen mij en de ander wil zijn, omdat ik alleen door Hem werkelijk met die ander verbonden kan zijn.

Waarom klinkt deze oproep in de gemeente van Korinte?

De gemeente wás toch al verzoend met God? Ze hadden Jezus toch al aanvaard als middelaar? Zeker, maar er waren ook verdeeldheid, zonden en conflicten in de gemeente (1 Kor. 1:10-13; 1 Kor. 5-6; 2 Kor. 2:5-11). Er was veel kritiek op Paulus (2 Kor. 4:1). Soms lijkt het wel of er nog een sluier over het evangelie ligt (2 Kor. 3). Gods verzoening in Christus aanvaarden is een geestelijk proces dat steeds doorgaat: we mogen steeds meer worden wat we al zijn: verzoende kinderen van God. Verzoening is 1) dat onze zonden bedekt worden door het bloed van Christus ('hilasmos') en 2) dat onze relatie met God in Christus hersteld wordt ('katallagè').

Waarom spreekt Paulus hier zo vol passie?

Hij is er echt met hart en ziel bij betrokken. Hij is zelf geraakt bij Damascus (Hand. 9:1-22). Zijn leven is totaal veranderd! Hij wordt gedreven door de liefde van Christus (5:14) en hij weet zich geroepen als ambassadeur van Christus' verzoeningswerk (5:20). Paulus is vol van de verzoening en heeft daarom passie voor preken. God geeft niet alleen de verzoening maar ook de verkondiging van de verzoening! Paulus sméékt, bídt dat we ons met God laten verzoenen.

Waarom moeten wij gehoor geven aan deze oproep?

De verzoening is eens en voor altijd tot stand gebracht! Christus heeft dat gedaan. Hij is voor ons tot zonde gemaakt (5:21)! Onze zonden zijn op hem neergekomen. Maar de zonde is haast onverwoestbaar aanwezig in onze levens. Er is steeds weer vervreemding en vijandschap. Dat moeten we erkennen: in Christus zijn we al een nieuwe

schepping (!), maar het oude leven breekt er toch steeds weer doorheen. Daarom: 'laat u met God verzoenen!'

Wat gaat er gebeuren als je dat doet?

Je leeft niet langer voor jezelf maar voor de levende Heer (5:15). Leven vanuit de verzoening betekent een leven waarin jij niet zelf het stralende middelpunt bent, maar waarin Christus in het midden is. Je beoordeelt niemand meer naar de maatstaven van de wereld (5:16) waar zelfstandigheid, een goede positie, zelfhandhaving, eigenbaat zo belangrijk zijn. Leven vanuit de verzoening betekent dat we elkaar zien als mensen die zich daardoor niet langer laten drijven, maar die volkomen van Gods genade afhankelijk willen zijn. Je bent in Christus een nieuwe schepping (5:17). Leven vanuit de verzoening betekent dat er een nieuwe wereld voor je open gaat, vol van de Geest van de liefde. Van 'vleselijk' ben je 'geestelijk' geworden. Alles zie je in het licht van Christus.

De kus van God

'Het avondmaal is Gods kus bij het evangelie' (dr. R.H. Bremmer). In het woord verzoening zit het woord zoen. Verzoening betekent dat God ons weer kust, zoals een vader of moeder een kind kust als iets weer goed is gemaakt. De verkondiging zegt steeds opnieuw: 'God houdt van u!' Het avondmaal maakt het tastbaar en voelbaar: 'God kust u!' Dat is verzoening!

Bronwater in de kleine groep

Welke gedachten en gevoelens roept het woord 'verzoening' bij jou op? Wat is de betekenis van de uitdrukking 'verzoening door voldoening'? Herken je de vraag 'Hoe krijg ik een genadig God?' ook in je eigen leven? Praat met elkaar door hoe je de thematiek van schuld en verzoening terugziet in boeken die je gelezen hebt of films die je gezien hebt. Hoe ga jij ermee om als er in een relatie dingen in de weg staan waardoor je niet open en vrij met elkaar kunt omgaan?

